



De stresserendste job ter wereld

DOCU Van een film over een herder verwacht je veel schoonheid en een beetje confrontatie. Maar het kan ook omgekeerd.

Schapenheld Van: Ton van Zant-voort (81 min.)



Leven als schaapherder, altijd buiten, altijd op stap, altijd met een paar kwispelende bordercollies in de buurt: kan een mens zich een mooiere carrièreswitch wensen? Mogelijk toch wel, suggereert de Nederlandse documentaire *Schapenheld*

De openingsbeelden doen je nog dromen van een idylle op de mistige hei, maar al snel wordt duidelijk dat Stijn Hilgers, de herder op wie de camera gericht is, aan het wegzakken is in het moeras.

Hilgers en zijn vrouw Anna houden in Goirle, net over de grens bij de Belgische gemeente Poppel, een kudde schapen die ze tegen betaling inzetten voor ecologisch natuurbeheer. Maar de overheid heeft de financiering van dergelijk beheer drastisch teruggeschroefd, en Hilgers ondervindt harde concurrentie van grootschalige schapenboeren met herders in loondienst. Het staat haaks op het soort bedrijf waar hij voor vecht: kleinschalig, plaatsgebonden, zelfredzaam en familiaal.

Schapenheld idealiseert niets, en de held in kwestie blijkt soms een bevlogen voorvechter, maar even vaak een stekelige rebel – die schapen hoeden niet eens echt leuk vindt. Bij momenten zie je hoe mooi het kan zijn als hij zijn waarden in de praktijk brengt: wanneer hij geduldig met zijn zoon aan een stal timmert voor de lammetjes, of wanneer hij gezond werk verschaft aan mensen die dat nodig hebben. Maar de film toont vooral hoe er voor de familie Hilgers en haar schapen steeds minder speelruimte overblijft, en steeds minder steun, ondanks de gretige media-aandacht. Een gevoelig tijdsdocument.